



Le Mans 9 April 2017 Palmzondag

Aan alle leden van onze geestlijke familie

Beste vrienden,

Vandaag klinkt overal in onze kerken « HOSANNA », voor de Zoon van God. We lieten palmtakjes wijden om ze mee naar huis te nemen en ze daar bij het kruis te plaatsen. Hiermee willen we de Heer zeggen dat we Hij ons leven en hoop geeft. Dit 'kleine gewijde palmtakje brengt ons meteen in de liturgie van de Goede Week, moge het een teken van hoop zijn voor een nieuwe toekomst.

Wanneer jullie deze brief lezen, zijn we reeds midden in de Goede Week waarin de liturgie ons stap voor stap meeneemt in de laatste dagen van Jezus' leven op aarde. Elke opgang naar Pasen gaat altijd weer langs Goede vrijdag! Hebt u opgemerkt dat de Kerk de liturgie van Goede Vrijdag niet viert als dag van rouw maar eerder een dag vol Hoop? Al aan het kruis viert ze de overwinning van Jezus op de dood. Het kruis als teken van lijden en sterven wordt een teken van vertrouwen en vreugde: « *door het kruis kwam er weer vreugde in de hele wereld.* » luidt een antifoon uit de liturgie van Goede Vrijdag.

Anselm Grün zegt hierover: « *We zien het geheim van ons eigen leven in het Kruis* ». Jezus die aan het Kruis hangt en zijn armen uitstrekt, omvat de hele wereld. Hij verenigt hemel en aarde, God en mens, leven en dood, licht en duisternis. Wij zien aan het kruis alles wat ons leven telkens weer doorkruist. Maar onze blik op het Kruis is niet vervuld van angst en treurigheid, maar van de zekerheid dat wat ons leven ook doorkruist, ons niet breekt, maar openbreekt voor het geheim van Jezus' liefde die daar haar vervulling vindt.

De viering van Goede Vrijdag is al doordrongen van het licht van Pasen. De dood is overwonnen en het Kruis wordt tot teken dat alle tegenstrijdigheden in ons, opgenomen worden in de liefde van Christus. Moge ons hart gedurende deze heilige dagen vervuld zijn van liefde, dankbaarheid en hoop, want we weten het: **Christus leeft! Hij is midden onder ons!**

Samen met Zijn lijden offeren wij ons lijden en sterven van elke dag, evenals dat van onze broeders en zusters overal ter wereld. Want « *De Verrezen Christus kondigt het LEVEN aan voor de hele mensheid, en vraagt ons te blijven denken aan al de mannen en vrouwen, overal ter wereld op zoek naar een betere toekomst, een massa migranten en vluchtelingen – waaronder vele kinderen die steeds maar groter wordt, vluchtend voor oorlog, honger, armoede, geweld en sociale onrechtvaardigheid.* » Paus Franciscus

Dragen we in ons gebed allen die in onze maatschappij hoop en levensvreugde verloren hebben, de ouderen die vaak ondergedompeld in hun eenzaamheid hun krachten voelen afnemen, jongeren die geen zinvolle toekomst meer zien.

Dat de woorden van de Verrezenen ook in hun leven moge doorklinken: « *Zie ik maak alles nieuw...Ik schenk water uit een oneindige bron aan de dorstigen* » (Ap 21, 5-6).

Moge deze geruststellende boodschap van Christus ieder van ons helpen, moedig opnieuw verder te werken aan verzoening tussen God en de mensen. Kijk naar het Kruis met de ogen van het geloof. Met de ogen van ons geloof zien we niet alleen het lijden maar de eindeloze liefde van Christus, die sterker is dan de dood. Er is geen dood meer zonder verrijzenis! Er is geen mislukking meer die niet op een nieuw begin kan uitlopen!

Kijk naar het Kruis als de plek van een oneindige Liefde voor elke mens, voor uw zusters, uw familie en voor u zelf! En wanneer we deze dagen in de ontluikende natuur wandelen, waar alles opbloeit vol leven en schoonheid, verstaan we misschien een beetje meer wat Pasen betekent, want ook in de natuur zien we de overwinning van het leven op de dood!

Aan ieder van jullie wens ik een Zalig Paasfeest vol hoop, want het leven triomfeert over de dood!

Zuster Martine Meuwissen
Algemeen Overste

