



Le Mans 14 december 2016

Beste Vrienden,

De adventstijd loopt ten einde, de straten zijn sinds weken vol kerstversiering, de media prijzen ons allerlei geschenken aan en we moeten ons bekommeren om onze kerstmaaltijd. Is dit het soort kerstfeest dat wij werkelijk willen voorbereiden? Ik ben er zeker van dat het antwoord neen is. Gedurende de advent nodigden de teksten van de liturgie ons uit tot bekering; tegen de stroom van de commercialisering van kerstmis in gaan.

Drie grote adventsfiguren hebben ons op weg zijn naar kerstmis begeleid, Johannes de Doper, Jesaja en Maria; mensen die het goede aankondigen maar ook het onrecht durven aanklagen. Deze weg van bekering is een weg die leidt naar het Licht: Christus zelf!

Het volk dat in duisternis ronddoelt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. Jesaja 9,1

De liturgie van de advent riep ons dag na dag op tot bekering. In één van zijn kerstboodschappen zei Kardinaal Danneels: « *maak je innerlijke herberg klaar zodat de Heer niet meer naar een stal doorgestuurd hoeft te worden.* »

In onze wereld van vandaag worden we dagelijks geconfronteerd met het feit dat duizenden mensen, overal ter wereld, op de vlucht zijn, doorgestuurd worden, en wekenlang hun nachten buiten moeten doorbrengen. Kerstmis is voor ons christenen en Godgewijden niet slechts een intiem feest tussen God en onszelf, een sympathiek familiefeest of een maaltijd onder vrienden; Kerstmis is een oproep om te leven in vrede en gerechtigheid en de armen te verdedigen!

God koos om in de wereld te komen als een klein en kwetsbaar kind. Ik werd getroffen door de gebedsintentie van Paus Franciscus voor december:

Heer, kijk met liefde naar de kinderen die gekidnapt zijn, gewond of gedood in gewapende conflicten, naar de kindsoldaten die beroofd werden van hun onschuldige kinderjaren.

Het Goddelijk Kind, dat we met kerstmis gedenken, zal zijn leven lang de zijde van de armsten, de zondaars en de uitgestotenen kiezen.

De adventsliturgie riep ons eveneens op “wachters” te zijn: wachters van ons hart, opdat het niet onverschillig wordt voor eenzaamheid, armoede, en mensen die met angst in het leven staan, geïsoleerd zijn.

De Joden keken uit naar een Messias die sterk en rijk was, een Koning, maar wanneer Hij komt is Hij een klein kind, een pasgeborene in een kribbe, in niets verschillend van alle pasgeborenen waar ook ter wereld, klein en hulpeloos, weerloos en afhankelijk van de zorgen van volwassenen die het omringen. Als God in de wereld komt, in ons leven komt, gooit Hij alles ondersteboven; wat groot is wordt klein en wat klein is wordt groot.

In de liturgie van Kerstmis zingen we telkens weer:

“ Hoe wonderlijk is deze ruil: van een Maagd die geen man bekent, neemt de Schepper een menselijk lichaam aan, om ons tot Zijn kinderen te maken.

Antifoon van de Kersttijd

Een Kind is ons geboren, een Zoon wordt ons geschonken!

klinkt het overal ter wereld! Hij wil iedereen nabij zijn. Hij geeft aan iedereen en ‘naaste’.

Deze boodschap vult ons hart met vreugde en hoop! Ja, de boodschap van Kerstmis gaat verder in de wereld, telkens wanneer mensen solidair zijn met elkaar en dit is een bron van hoop. Een wereldsolidariteit die op gang komt bij een natuurramp, een solidariteit tussen burens, wanneer deze een migrantenfamilie in de buurt opnemen, een solidariteit tussen onze gemeenschappen door elkaar te helpen wanneer dit nodig blijkt. Duizenden kleine tekenen van hoop dat de kerstboodschap nog dagelijks beleefd wordt.

De eerste bezoekers van het Kind waren herders, arm en klein, mensen zonder naam of faam, ja zelfs door anderen beschouwd als onbetrouwbaar en te mijden. Herders als beeld van wat dit Kind later zal worden:

Herder voor heel de mensheid.

Laten we tijd nemen om dit grote mysterie van de Menswording te beschouwen, te mediteren: *Jezus Christus, Mens geworden Woord, Woord van God dat mensentaal is geworden. De Menswording is het “mysterie der mysteries” want het toont ons terzelfdertijd het intiemste wezen van God en zijn liefdesproject voor de mens. Boek spiritualiteit blz. 42*

De Heer komt tussen ons, Emmanuel, God met ons, God één van de onzen.

Laten we onze harten verenigen met de hele mensheid voor dit grote loflied:

Eer aan God en vrede voor de mensen van wie Hij houdt!

Moge dit kerstfeest, patroonfeest van onze religieuze familie, ons met vreugde vervullen, *“vol aandacht voor ieder die de Heer op onze weg plaatst”*. » *Constituties 7*

Zalig Kerstfeest! Merry Christmas!

*Zuster Martine Meuwissen
Algemeen Overste*